

## Eens was ik zonder

Tekst en muziek: Jan Vossen  
Een uitgave van: Uit Genade Door Geloof  
Gebaseerd op: Efeziërs 2:12 ; 5:8

C F  
Eens was ik zonder, maar nu ben ik met  
G F C  
Toch ben ik geen patatje, en ook geen kroket  
C F  
Ik ben een nieuwe schepping, zo is het maar net.  
G C  
Eens was ik zonder, maar nu ben ik met 2x

C F  
Eens was ik duister, maar nu ben ik licht  
G F C  
Dat komt niet door een zaklamp of een bleker gezicht  
C F  
Maar voor Jezus grote liefde ben ik totaal gezwicht  
G C  
Eens was ik duister, maar nu ben ik licht 2x

C F  
Het heeft wel wat geduurd maar nu kan ik erbij  
G F C  
Zoals de zon niet om de wereld, draait de wereld niet om mij  
C F  
Maar dat Jezus van mij houdt, maakt mij helemaal blij  
G C  
Het heeft wel wat geduurd, maar nu kan ik erbij 2x